

Nadere toelichting op de 6 inhoudelijke thema's

De 6 thema's worden onderstaand toegelicht, om de nader te duiden wat het inhoudelijke verhaal achter die thema's is waarover bouwstenen voor het beleidsplan aangeleverd gaan worden.

Hoe zijn we kerk vandaag

Onze Hervormde gemeente is groot. Dan kan een kracht zijn, maar ook een risico. Er is nadrukkelijk gepleit om ook na te denken over het kleinschaliger gemeente zijn. Dat zou meer ruimte geven voor het beleven van de geloofsgemeenschap en zou gemeenteleden meer op elkaar betrekken. Onmiskenbaar is het risico van een grote gemeente, dat gemeenteleden verloren gaan en zich eenzaam voelen in de massaliteit. Ook is duidelijk dat het tot de wezenskenmerken van de eerste christelijke gemeente in Handelingen behoort dat de gemeenteleden sterk op elkaar betrokken zijn. Kunnen we dat naar onze situatie vertalen? En kunnen we vormen bedenken, die de gemeenschap in de gemeente bevorderen? Wel moet de vraag aan de orde komen of de vraag naar meer gemeenschap in de gemeente niet haaks staat op de individualiserende tendensen van onze samenleving. Of is meer gemeenschap in de gemeente juist het antwoord daar op?

Deze groep wordt voorgezeten door Arend ten Brinke en Ab van der Roest.

De startavond is gepland op 16 januari 2014, de vervolgvonden zijn gepland op 23 januari 2014 en 11 februari 2014. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Westerkerk. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Gemeente als huis voor iedereen

Het ledenaantal van onze gemeente daalt gestaag. Waarschijnlijk kennen we allemaal wel gemeenteleden die vertrokken zijn. De eerste vraag is dan: Missen we hen die vertrokken zijn? En missen is dan tweeledig:

Zien we dat ze weg zijn?

Vinden we het jammer dat ze er niet meer zijn?

Kortom, wat doen de lege plaatsen in de gemeente met ons? Waarom gingen gemeenteleden weg? In dit verband gaat het in de eerste plaats om het vertrek van meelevende gemeenteleden. Zijn we geïnteresseerd in de reden van hun vertrek? Voelden ze zich niet (meer) thuis in onze gemeente? En zo ja, waarom was dat?

Waar gingen ze naar toe? Wat zoeken en vinden ze daar wat ze bij ons niet vonden? En wat is het signaal dat daarvan naar ons toekomt? Moeten en kunnen we daar wat mee doen? En zou het kunnen zijn, dat als we deze signalen kunnen benoemen en vruchtbaar maken in onze gemeente, dat we dan ook meer aantrekkingskracht hebben voor buitenstaanders.

Deze groep wordt voorgezeten door Nico Wolswinkel en Jurien Dekker.

De startavond is gepland op 16 januari 2014, de vervolgvonden zijn gepland op 30 januari 2014 en 10 februari 2014. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Shalom, bij de Vredeskerk. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Diaconale gemeente nu

Van meet af aan is het diaconaat in de christelijke gemeente een van de kerntaken geweest. Al bij het ontstaan van de gemeente lezen we in het boek Handelingen daar ontroerende voorbeelden van. Het zijn met name de armsten in en rond de gemeente die daarbij in beeld komen. In onze gemeente wordt er gelukkig ook veel diaconaal werk gedaan. Het is niet altijd zichtbaar – en dat moet ook niet – maar het is wel tot zegen voor velen. Daar zijn we dankbaar voor en we hopen, dat het nog uitgebreid kan worden. Zeker nu de zorg in de samenleving steeds meer onder druk komt te staan, zal dat in toenemende mate nodig zijn. Maar, gaat 't alleen om nog meer diaconaat organiseren of vooral de vraag hoe we als gemeenteleden in onze 'participatiemaatschappij' onze diaconale roeping oppakken? Diaconaat is dienen, in het voetspoor van Hem, Die ons gediend heeft. Het is met open oog, open oor en openhart in je omgeving om je heen kijken en er zijn als de ander je nodig heeft.

Zijn we zo diaconaal betrokken op de ander? En worden we in onze gemeente daartoe opgeroepen en toegerust? Kun je elkaar wel oproepen tot diaconaat? Moet het niet veel meer een houding van iedere gelovige zijn, een vrucht van geloof en navolging? Kunnen we elkaar daarbij helpen? Het zou ongetwijfeld een zegen kunnen zijn voor de samenleving.

Deze groep wordt voorgezeten door Johan Kats.

De startavond is gepland op 14 januari 2014, de vervolgvonden zijn gepland op 28 januari 2014 en 11 februari 2014. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Markt10. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Goede pastorale gemeente

Bij pastoraat denken we meestal aan de bezoeken van ouderlingen, predikanten en kerkelijke werkers aan de gemeenteleden en eventueel ook aan wat de HVD doet. Vaak zijn dat ontmoetingen op de kruispunten van het leven (huwelijk, geboorte van een kind, doop, ziekte, overlijden van een naaste, enz.). Daarnaast zijn er de reguliere bezoeken van met name de ouderlingen. Zij gaan met gemeenteleden in gesprek over het wel en wee in hun leven en over welke rol geloven daarbij voor hen speelt. Ook kunnen gemeenteleden zich uiten over hoe ze de gemeente ervaren. Al die bezoeken zijn altijd als vanzelfsprekend ervaren, door de kerkenraden en door gemeenteleden. Ze hoorden bij het leven van de gemeente en waren daarin belangrijk. We zijn als gemeente immers geroepen om naar elkaar om te zien. Maar zien we ook werkelijk naar elkáár om of laten we dat aan de daarvoor aangewezen ambtsdragers over? Maar dan lopen we wel een risico. We moeten helaas inkrimpen in het aantal predikantsplaatsen en ouderlingen vinden het soms in toenemende mate moeilijk om gemeenteleden te gaan bezoeken en met hen het geloofsgesprek te voeren. Kortom, het pastoraat in deze vorm komt onder druk te staan. Kan het ook anders? Kunnen we meer gemeenteleden betrekken bij het pastoraat? In sommige wijken wordt daar al over nagedacht. Maar zouden alle wijken dat niet moeten doen? In elk geval kunnen we niet als vanzelfsprekend veronderstellen, dat het pastoraat gewoon op de oude voet door kan gaan.

Deze groep wordt voorgezeten door Gerrit van Dijk en Elsbeth Verduijn. De startavond is gepland op 16 januari 2014, de vervolgvonden zijn gepland op 30 januari 2014 en 13 februari 2014. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Maranatha, bij de Julianakerk. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Gemeente met en voor jongeren

In onze gemeente zijn heel veel jonge gemeenteleden. Velen zijn erg betrokken bij de gemeente. In jeugdverenigingen en op catechisaties zijn ze met elkaar in gesprek over geloven in deze tijd. Er komen veel vragen op hen af. Ze groeien op in een samenleving waarin God steeds meer naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Juist daarom hebben ze elkaar en de gemeente hard nodig om hun weg te vinden als christen in deze tijd. Bovendien zijn de jongeren van nu de gemeente van straks. Is de vormgeving en de beleving van de gemeente geschikt voor de toekomst? Krijgen jongeren voldoende mee om gebouwd te worden in het geloof nu? Krijgen ze de ruimte om mee te spreken over hoe ze de gemeente beleven en hoe ze die vorm zouden willen geven? Of moeten ze vooral van de ouderen leren waarom de gemeente is zoals ze is? Dat komt immers niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van een eeuwenlange geschiedenis. Dat moet je niet zomaar overboord zetten. Hoewel..., betekent geschiedenis niet juist dat er telkens weer wat geschiedenis moet in de gemeente? Onze gemeente heeft ook niet meer de vormen van de eerste gemeente. Het gaat om de wezenskenmerken van de gemeente, die door de geschiedenis heen dezelfde zijn, maar die in verschillende tijden verschillend vorm kunnen krijgen. Wat betekent dat voor onze snel veranderende tijd?

Het is de bedoeling, dat met name in deze groep ook jongeren zelf aan het woord komen. Zij worden dus met nadruk uitgenodigd.

Deze groep wordt voorgezeten door Jeroen van Esseveld. De startavond is gepland op 15 januari 2014, de vervolgvonden zijn gepland op 30 januari 2014 en 13 februari 2014. De bijeenkomsten vinden plaats in De Ark, bij de Sionskerk; de 3^e bijeenkomst (13 februari) wordt gehouden in Eltheto (Fluiterstraat 2). Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Kleinere, flexibeler organisatie

In onze grote gemeente zijn veel overlegstructuren. We zijn – vanaf medio 2014 – met 8 wijkgemeenten en we willen samen gemeente zijn. Want we hebben elkaar nodig om elkaar toe te rusten. Dat doen we door op centraal niveau bij elkaar te komen, zoals in de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. In die samenkomsten spreken we met elkaar over inhoudelijke en regelen we praktische zaken. Dat is nodig omdat we samen gemeente zijn. Maar die overlegstructuren kosten wel veel tijd en remmen soms de besluitvorming. Kan het ook anders? Kleinschaliger en flexibeler misschien? Maar hoe voorkom je dan dat er een soort afstandelijk bestuursorgaan ontstaat, ver van het grondvlak af? En hoe blijven gemeenteleden bij het inhoudelijke gesprek over de wijkgrenzen heen en bij de besluitvorming betrokken? Aan de andere kant heeft kleinschaligheid wel voordelen. Er is directer overleg mogelijk en besluiten kunnen sneller tot stand komen. In kleine kring nemen deelnemers sneller deel aan een gesprek. Er kan misschien meer inhoudelijk gesproken worden, waardoor de leden elkaar beter leren kennen. Het overleg over de gemeente kost minder tijd, waardoor er meer tijd vrijkomt voor het werk in de gemeente. Kortom, dit is het overwegen waard. Bij nieuwe structuren zal wel binnen de kaders van de kerkorde gebleven moeten worden.

Voor deze groep worden met name gemeenteleden uitgenodigd, die ervaring hebben met de overlegstructuren in onze gemeente. Maar natuurlijk zijn ook degenen zonder directe ervaring met onze overlegstructuren, maar die wel graag aan de groep willen bijdragen van harte welkom.

Deze groep wordt voorgezeten door Gijsbert Juffer. De startavond is gepland op 16 januari 2014, de vervolgvonden zijn gepland op 30 januari 2014 en 13 februari 2014. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Maranatha, bij de Julianakerk. Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.