

De liturgie in de Westerkerk (3)

een informatieve brief van de (grote) kerkenraad voor alle leden van en kerkgangers in onze Westerkerk

9 november 2017



Beste broeders en zusters,

In de afgelopen twee jaar hebben we u en jou twee keer eerder¹ geïnformeerd over een aantal veranderingen in de kerkzaal en in de liturgie die daar gestalte krijgt.

Die kwamen niet uit de lucht vallen, want het is al bijna drie jaar geleden dat we in een aantal ontmoetingen na de dienst heel wat ideeën en verlangens bij u 'opgehaald' hebben. In alle verscheidenheid bleek 'liturgie' daarbij een weerkerend thema te zijn. Niet verwonderlijk, want de eredienst is een centraal punt in het leven van de gemeente en raakt ook altijd onze beleving. Uw en jouw betrokkenheid bleek toen, en ook op de gemeenteavond over de liturgie in januari 2016.

Sinds februari 2016 heeft de eredienst - met enige verscheidenheid - de vorm gekregen zoals die nu is. We zingen 'een wijze mix van psalmen, gezangen en geestelijke liederen' en de begeleiding krijgt - met de inzet van meerdere gemeenteleden - op afwisselende wijze gestalte. De concrete verantwoordelijkheid daarvoor ligt natuurlijk bij onze voorgangers, maar als kerkenraad dragen we dit beleid. De reacties lopen uiteen, wat met de verscheidenheid van onze Westerkerkgemeente ook niet vreemd is.

Op de gemeenteavond van eind mei over het huidige beleidsplan "Bij-Eén" bleek dat opnieuw. Alles overziende is de kerkenraad van mening dat we op de ingeslagen weg voort moeten gaan, maar in het plan voor deze beleidsperiode (2017-2021) zijn geen nieuwe voornemens ten aanzien van de liturgie geformuleerd.

We zijn dankbaar dat "bij-Eén" op bijzondere wijze zichtbaar wordt nu we weer² in één gezamenlijke morgendienst als gemeente door de Gastheer aan de Avondmaalstafel genodigd worden. Daar, bij Hem mogen we elkaar steeds weer vinden.

Waarom nu deze brief? Wel, van het oude beleidsplan en vanuit de vorige brieven waren er nog een paar laatste open punten waarover nog besluitvorming moest plaatsvinden. Daarover willen we u nu informeren (1) en daaraan koppelen meteen de communicatie van een besluit over de Bijbelklas (2).

1. De laatste besluiten betreffende de liturgie

a. Vaker Avondmaal vieren

Het verlangen om als gemeente vaker het Heilig Avondmaal te vieren is meer dan eens geuit.

Tegelijk staan we in een traditie waarin 4x per jaar gebruikelijk is; ook de vormgeving en beleving hebben hun geschiedenis. Daarom heeft de kerkenraad gekozen voor een voorzichtige koers en besloten om in 2018 en in 2019 naast de vier gemeente-brede vieringen in West ook op Witte Donderdag 'de dood des Heren te gedenken'. Kort na Pasen 2019 zullen we dat evalueren.

- We kozen voor een avonddienst op de Witte Donderdag omdat de Here Jezus op die dag Zijn laatste Pesach- en ons eerste Avondmaal vierde.
- En ook omdat het ons gelegenheid geeft om op die donderdag alle aandacht te geven aan het sacrament en op de Goede Vrijdag aan de Woordverkondiging.

b. Licht mee naar de Bijbelklas

Op verzoek van de Bijbelklas en ook naar aanleiding van eerder gestelde vragen hebben we als kerkenraad nagedacht over het 'meenemen van het licht - van de Paaskaars - naar de Bijbelklas'. We hebben besloten dat met ingang van Advent 2017 de leiding, als de kinderen na het kindermoment naar de Bijbelklas gaan, als teken van verbondenheid en als verwijzing naar het Licht van Christus, voor de Bijbelklas één (veilige!) lantaarn met licht meeneemt.

c. Doopkaarsen en geloofsopvoeding

De Paaskaars is ons inmiddels vertrouwd geraakt. Hij herinnert ons elk keer weer aan Christus die het Licht der wereld is. Bij het licht van de Opgestane lezen we de Schriften die van Hem getuigen. De doop is in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis nauw verbonden met het sterven en opstaan van de Here Jezus (Rom. 6) en zo ook de doopkaars met de Paaskaars. De doopkaars is een symbool van Gods genadige belofte dat de gedoopte kinderen, ingelijfd in de gemeente als Lichaam van Christus,

¹ Zie de informatieve brieven van 7 oktober 2015 en 27 januari 2016.

² Vele jaren waren er namelijk twee morgendiensten op de Avondmaalszondag.

mogen wandelen in het licht met Hem. Een tastbare oproep ook aan de ouders om werk te maken van de geloofsopvoeding. Daarom kan het niet alleen om de dag van de doop gaan; het gaat ook om jaarlijkse toerusting op dat terrein. En voor de gedoopte kinderen op vaste momenten rond hun 'doopverjaardag' een groet van de gemeente om hen en hun ouders te herinneren aan Gods verbond en te stimuleren om te (blijven) leven in het licht van Christus.

Om de concrete betekenis van de Paaskaars nog meer ons leven in te dragen, heeft de kerkenraad besloten om met ingang van Advent 2017 de ouders bij de doop van hun kind een doopkaars mee te geven, die - ontstoken aan de Paaskaars - hen steeds weer zal herinneren aan het geschenk van de doop en de oproep om te leven bij het Licht van Christus. Door jaarlijkse toerusting op het terrein van geloofsopvoeding en een periodieke groet³ bij de 'doopverjaardag' hopen we de beleving van de doop te blijven stimuleren. (Zie ook 'Ten slotte'.)

d. Adventskaarsen

Adventskaarsen zijn minder sterk verbonden met de Paaskaars, maar passen heel goed in deze tijd van verwachten. Op weg naar Kerst, wanneer we stilstaan bij de komst van de Messias, het Licht der wereld, kijken we uit naar het Licht dat opgaat in de nacht. De vier kaarsen bepalen ons zichtbaar bij Zijn (weder)komst en willen onze verwachting aanwakkeren.

Adventskaarsen hebben een plek op scholen en in heel wat gezinnen; goed om als kerk die kring rond te maken.

Daarom heeft de kerkenraad besloten dat we met ingang van Advent 2017 de Adventskaarsen een plek geven in een moment direct na het welkom door de ouderling van dienst. De uitvoering is handen van de Bijbelklas.

2. Vaker Bijbelklas

Sinds 2009 functioneert de Bijbelklas in onze gemeente. We zijn dankbaar voor de vele kinderen die dan met hun ouders naar de kerk komen en tijdens de lezing en verkondiging van het Woord op hun eigen niveaus de boodschap van de Bijbel aangereikt krijgen. De vragen van ouders en de ervaringen van de leiding leidden afgelopen jaar tot een evaluatie en uiteindelijk tot een aangepast opzet. Na bespreking daarvan heeft de kerkenraad besloten om het voorstel over te nemen.

Het betekent vanaf de komende Advent:

- ... dat oppas C (= groep 1/2) Bijbelklas C wordt; de kinderen maken het begin van de dienst mee en gaan met die van D, E (en F) na het kindermoment naar hun Bijbelklas (en worden na afloop van de dienst zelf door hun ouders opgehaald).
- ... dat er voor D (groep 3/4) en E (groep 5/6) wekelijks Bijbelklas zal zijn en
- ... voor F (groep 7/8) om de week.

Eens in de 6 à 7 weken is er geen Bijbelklas; dan verwachten we alle kinderen (van C t/m F) in de kerk en zal er in de dienst aandacht zijn voor iedereen!

Ten slotte

Met deze brief sluiten we een best wel lang proces van bezinning op de liturgie af. Te lang? We wilden het zorgvuldig doen. Was het zorgvuldig genoeg? Voorlopig in elk geval geen nieuwe voornemens op dat gebied. En laten we elkaar vooral vasthouden: bij die Ene, bij Zijn Woord en in de lofprijzing van Zijn Naam.

Binnenkort hopen we ook met u en jou de bezinning over de doop, de doopraktijk en leven vanuit de doop op te pakken. We willen iedereen daar vanaf het begin bij betrekken. U hoort daar nog van.

Namens de grote kerkenraad,

oud. Arend ten Brinke, voorzitter
oud. Nico Wolswinkel, scriba



³ We denken aan die momenten waarin een nieuwe fase in beeld komt en/of keuzes gemaakt moeten worden. Daarom rond de doopdatum in hun 4e, 10e en 14e levensjaar.