

De liturgie in de Westerkerk

een informatieve brief van de kerkenraad voor alle leden van en kerkgangers in onze Westerkerk

27 januari 2016



Beste broeders en zusters,

Als kerkenraad en werkgroep liturgie kijken we dankbaar terug op de gemeenteavond van 21 januari jl. Dankbaar voor de belangstelling, voor de informatieve inleiding van Ad Verhage, voor de reacties en de constructieve sfeer.

We beloofden u en jou net als in oktober via een informatieve brief bij te praten over de genomen besluiten. Feitelijk gaat het dan om a/ enkele veranderingen in de gang van zaken in onze erediensten en b/ enkele aanpassingen in de kerkzaal.

a/ Laten we om te beginnen gewoon maar gang van zaken **in de eredienst** volgen, al noemen we niet alle zangmomenten. Voor de duidelijkheid: alleen wat *schuin* gedrukt is, is 'nieuw'.

- Als u - maar hier en overal in deze brief bedoelen we jou natuurlijk net zo goed - de kerkzaal binnenkomt, is er alle gelegenheid om elkaar te begroeten, te ontmoeten en met uw burens wel en wee te wisselen. *Er zal dan doorgaans geen muziek klinken.* Via de beamer wordt informatie over de Westerkerkgemeente getoond. *Een paar minuten voor het begin van de dienst wordt alleen nog de orde van de dienst getoond.*
- *Om half tien of half zeven komt de kerkenraad binnen en worden we samen stil en realiseren ons dat we in Gods huis gekomen zijn. Hij wil ons ontmoeten...*
Na een kort moment klinkt er een korte muzikale inleiding (instrumentaal, 1-2 min.). De tekst verschijnt op de beamer en ondersteunt zo dit moment van overgang naar de eredienst.
- Dan neemt de ouderling van dienst het woord met een kort welkom en eventueel een mededeling¹; hij kondigt het eerste lied aan en ook het aansluitende moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding. De gemeente gaat dan staan en wordt stil voor God.
- Namens de gemeente belijdt de voorganger vervolgens dat 'onze hulp' van God komt en hij spreekt namens Hem de groet uit.
- In de morgendienst luisteren we naar Gods goede geboden², die ons zowel een spiegel voorhouden als een weg wijzen. Het aansluitende lied kan zowel een verootmoediging verwoorden als het verlangen om de Here te dienen. Dat geldt ook voor het aansluitende gebed, waarin we tegelijk ook vragen om de 'opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest'.
- *Dat dubbele verdwijnt als we de Straatsburgse liturgie volgen. In Woord en/of lied komen daarin de volgende elementen aan de orde:*
 - *Gebed om schuldvergeving (ellende).*
 - *Verkondiging van Gods genade (verlossing).*
 - *Gods goede gebod (dankbaarheid).*

Daarna volgt een kort gebed om de 'opening van het Woord.

[Naar aanleiding van de gemeenteavond: de kerkenraad komt nog met een duidelijke richtlijn over 'wanneer' we deze liturgie zullen gebruiken.]

- *Na Schriftlezing(en) en verkondiging volgt in de avonddiensten - als ant-woord op het Woord - de geloofsbelijdenis³, waarmee we ons verbonden weten met de Kerk van altijd en overal. Dat kan op verschillende manieren: voorgelezen, samen opgezegd of gezongen. Zoveel als mogelijk staat de gemeente om zichtbaar te maken 'dit is ook mijn/onze belijdenis'.*
- *In de dienst der gebeden wordt gedankt voor de verkondiging van het Evangelie, gebeden voor de gaven die we zullen geven en doen we voorbede voor elkaar en voor de wereld.*
- *Dan vindt de inzameling van de gaven plaats. Bij terugkeer leggen de collectanten de collectezakken op de mand/schaal waarmee de diaken (of ouderling) van dienst hen staat op te wachten. Vervolgens plaatst hij die mand/schaal op de avondmaalstafel.*

¹ In principe staan alle mededelingen op de weekbrief, een belangrijk communicatiemiddel in onze wijkgemeente!

² Naast de Tien Woorden (uit Ex. 20 of Deut. 5) regelmatig andere OT- of NT-ische lezingen.

³ Niet echt 'nieuw' want daar zijn we eigenlijk al aan gewend geraakt.

- Na het slotlied ontvangt de gemeente de zegen *die altijd door de gemeente met een gezongen 'amen' beaamd wordt.*
- *Verder is ook besloten dat we alle psalmen⁴ (en gezangen) zullen zingen volgens de muzikale notatie van het Liedboek van 1973. Bepaalde, later ingeslopen verhogingen van tonen (zoals bv. in Ps. 23; te herkennen aan een # in de regel) worden dan weggelaten. (In voorkomende gevallen zal de voorganger daar even op attenderen.)*

Vanaf de eerste zondag in februari zullen we deze liturgie gaan volgen.

Voor andere opdrachten die de kerkenraad aan de werkgroep liturgie gaf gelden de volgende tijdpaden:

- Onderzoek naar de financiële mogelijkheden tot de aanschaf van een vleugel: maart-april 2016.
- Onderzoek naar de mogelijke inzet van lectoren: juni 2016.
- Voorstel hoe we in één dienst samen het heilig avondmaal kunnen vieren: juni 2016.
- Voorstel om vaker dan vier keer per jaar (zoals in alle wijken) in West het avondmaal te vieren: uiterlijk najaar 2016.
- Participatie van anderen in de gebeden: peiling naar draagvlak wordt in de loop van 2016 opgepakt.
- Bezinning op de avonddienst: zo mogelijk voor de zomer van 2016 afronden.

b/ Eén verandering in de kerkzaal is inmiddels al genoemd: de mand/schaal waarin de collectezakken verzameld worden en eigenlijk als een dankoffer⁵ aan de Here aangeboden worden. Daarnaast zullen er als u in de kerkzaal bent de volgende symbolen zichtbaar zijn. Symbolen die ons helpen te gedenken, die ons net als die stapel stenen bij de Jordaan (Joz. 4:6) helpen om het verhaal van Gods grote daden en hun betekenis in gedachten te houden.

- De dood en de opstanding van onze Here Jezus Christus zijn cruciaal in ons geloof(sleven). In het liturgisch centrum is dat al zichtbaar in het houten avondmaalsstel. *We hopen dat het binnenkort ook en nog duidelijker zichtbaar zal zijn in een houten kruis.*
- *Vanaf het komend Paasfeest zal de Paaskaars branden als u de kerk in komt. Het licht van Christus dat alles overstraalt. Zijn licht is leven. Het duidt, als het eeuwig brandende licht in de synagoge - op de aanwezigheid van God.*
De werkgroep zal nog uitwerken - en aan de kerkenraad voorleggen - hoe het symbool van het licht verder gebruikt kan worden.
- De collecte is niet zomaar een financiële kwestie, we geven in dankbaarheid van wat we ontvangen hebben voor de Here en voor Zijn dienst. *Daarom leggen we de collectezakken met onze gaven voortaan in een mand/schaal op de avondmaalstafel.*
- *Om te gedenken zoeken we ook naar vormen om de namen van dopelingen en overledenen zichtbaar een plek te geven in ons kerkgebouw. Nog dit jaar zal de werkgroep een concreter voorstel doen aan de kerkenraad.*

Ten slotte

Ook deze brief is niet de kortste, maar als kerkenraad vinden we het belangrijk om u en jou goed te informeren. De eredienst is toch het hart van het gemeentelven en het gemeentewerk?

Daarom zullen vanaf begin februari ook het beleidsstuk van de kerkenraad en de presentatie die Ad Verhage op de gemeenteavond hield met deze brief op de website staan.

En als er vragen zijn? Deel ze biddend met elkaar en stel ze ons als kerkenraad. Ook wij bidden om wijsheid!

Namens uw kerkenraad,

oud. Rien Roelofse, voorzitter

oud. Henk Wijnberger, scriba



⁴ Zowel die in de berijming van 1773, als die van 1967 en 'De Nieuwe Psalmberijming' waar nu aan gewerkt wordt.

⁵ Denk aan de oude benaming voor de collecte: 'de dienst der offeranden'.